

nieuw



Welke vliegeraar is er nu niet op zoek naar een nieuw model, eentje die nog niemand heeft bedacht. Velen maken van een bestaand model met behulp van veel tierlantijntjes een afwijkend model, maar niet echt iets nieuws. Menigeen loopt op vliegerfeesten speurend rond, of er niet iets van zijn of haar gading is, dat aanzet tot dat ene briljante idee: een heel nieuw model.

Afgelopen jaar was ik in Oostenrijk, waar ik Daniela en Gerhard Zitzmann ontmoette. Zij zijn nogal creatief met papier en bamboe en weten een aantal goed vliegende en verrassend originele vliegers te bouwen. De vliegers zijn vanwege de materiaalkeuze niet zo heel erg groot; gemiddeld zo'n 80 cm. Maar ondanks de geringe grootte vertonen ze een goed vlieggedrag en lenen ze zich om in grotere afmetingen te worden gebouwd in spinnaker met kunststof stoken.



Nu is het bouwen van spinnaker vliegers niet mijn sterkste kant. Ik waag me daar niet zo gauw aan. De meeste vliegeraars die ik ken, zijn daar veel beter in dan ik. Een aantal weten ware kunstwerken de lucht in te brengen.

Welnu, dames en heren, hier een kans om eens iets anders te maken dan het gebruikelijke!

Natuurlijk gaat dit artikeltje vergezeld van een beperkt aantal foto's. Dat is begrijpelijk. Daarom wijs ik u op de site van de Zitzmannetjes www.drachenwelt.at, waar onder het kopje Bambusdrachen een aantal leuke modellen te vinden zijn. En ik zag ze echt vliegen, als u begrijpt wat ik bedoel.



Mocht u erin geslaagd zijn een model met goed gevolg in spinnaker uit te voeren, laat het de redactie weten. Wie weet staat u in het volgende nummer met een geheel nieuwe creatie.

Wim Tigchelaar, Stein .