

# arend



Het is inmiddels al weer zo'n dertien jaar geleden dat ik het vliegeren herontdekte. Natuurlijk was het herontdekken, want als kind heb ik menig uurtje doorgebracht op een sportveldje in de buurt met mijn vlieger. Toen een 'arend' van stof met een dubbele kiel (conyne-achtige vorm). Ik weet nog dat de stokjes telkens weer kapot gingen. Gelukkig was er een timmermanswerkplaats waar ik op weg naar school langs kwam lopen. De timmerman was niet altijd even vriendelijk, maar tussen de afvalstukjes lagen meestal wel wat dunne stokjes. Achteraf weet ik zeker dat die volstrekt ongeschikt waren en begrijp ik niet waarom ik nooit op bamboe ben overgestapt. De vlieger was blauw-rood en van een soort katoen. Natuurlijk was het klosje vliegertouw niet meer dan een stok met redelijk dun touw, dat ik altijd probeerde op te draaien in 'achtjes'. De kunst bij het oplaten van de vlieger was om hem, zoals we dat in het Fries zeiden, 'boppe de wyn' te krijgen (boven de wind). We wisten namelijk dat je de vlieger tot op een behoorlijke hoogte moest zien te krijgen, voordat hij stabiel wilde blijven staan. Waarschijnlijk had dat te maken met de ligging van het vliegerveld, midden in een woonwijk, tussen een paar scholen. Nog altijd ben ik op zoek naar dit vlie-

gertje. In de winkels zie ik hem niet meer. Maar als iemand hem heeft: laat het even weten!

Toen ik dit verhaal eens vertelde aan een paar vrienden tijdens het kamperen, kwamen er natuurlijk allerlei sterke verhalen tevoorschijn. Ook zij hadden (het zijn broers) zo'n soort vlieger, sterker nog, ze hebben 'm nog steeds. Jammer genoeg deed ik kennelijk te enthousiast,

want ze willen de vlieger voor geen goud kwijt. Dus heb ik de maten overgenomen en al een paar keer geprobeerd om deze 'arend' zelf te bouwen. Tot op heden overigens met weinig succes. Ik ben er nog niet achter waarom mijn eigen gebouwde exemplaren niet zo goed vliegen. Ik vermoed dat de stof die ik gebruik te zwaar is en dus het vliegertje ook en de sterke wind die dan nodig is, maakt het vlieggedrag nogal instabiel. Binnenkort ga ik het nog eens proberen. Mijn vrouw kocht deze zomer een lock-machine en die schijnt ideaal te zijn voor de randafwerking. Dus als ik lichte katoenen stof in rood en blauw weet te vinden, zou het moeten kunnen lukken. De naam van deze vlieger is waarschijnlijk zoets als 'Eagle' of 'Arend' omdat het silhouet duidelijk van deze vogel is afgeleid. Tot op heden heb ik in de vliegerliteratuur geen goede bouwtekening gevonden. De houten vliegerstokjes haal ik nu bij de vliegerwinkel (ramin van 4 en 6 mm). Ze hebben gelukkig een aanzienlijk langere levensduur. De werktekening is gebaseerd op de aantekeningen die ik maakte op camping de Hoogte in Eesveen (Ov) in de zomer van 1998.

**Douwe Jan Joustra, Zutphen.**  
**djjoustra@hotmail.com**

Foto's: Paul Ploegman.

