

voor na beschouwingen

10e Internationaal Familievliegerfeest Flying Circus te Zelhem.

In het weekeinde van 19, 20 en 21 maart wordt het 10e Internationale Familievliegerfeest gehouden.

De organisatie van dit festijn is, evenals de voorgaande negen jaren, in handen van de Nederlands-Duitse vliegervereniging Flying Circus. Het vliegerfeest wordt dit jaar voor de derde keer gehouden op de nieuwe locatie bij Mini Camping 't Bosch aan de Everhardinkweg 3a te Zelhem. Wij hopen dat ook dit jaar de weergoden meewerken en er een prachtig weekend van maken met veel zon en wind.

Evenals vorig jaar bieden wij de deelnemers, goede camping voorzieningen, stromend water en elektriciteit (voor zo ver mogelijk), verlichting van het kampeerveld, goede toiletten, munt douches, speeltuin en een invalidentoilet.

Er zal dit 10e jaar wederom weinig ontbreken op vliegergebied. Wij zullen wederom alles in het werk stellen om het publiek, dat ons de afgelopen jaren goed wist te vinden, ook dit jaar weer een zeer breed assortiment van vermaak te bieden.

De uitnodigingen naar vliegeraars in Nederland, Duitsland, Engeland, België en Frankrijk zijn eind 2003 weer de deur uitgegaan en aan de reacties en inschrijvingen te merken, die wij al binnen hebben gekregen, komen er weer velen naar Zelhem om hun hobby met elkaar en u als publiek te delen.

Het programma begint zaterdagmorgen om 10.00 uur met vrij vliegeren voor iedereenSTACK Nederland zal op zondag een wedstrijd organiseren. STACK staat voor Stunt Team And Competitive Kiting, vrij vertaald in het Nederlands, Stunt Team En Wedstrijd Vliegeren. Op zaterdag- en zondagmiddag worden de Sanjo gevechten gehouden. Ook zal het HQ demoteam Flying Circus on Tour en verschillende andere binnen en buitenlandse teams het hele weekeinde demo's geven. Omdat wij normaal niet hoger mogen vliegen dan honderd meter, hebben we speciaal voor dit vliegerfeest bij de Rijksluchtvaart-

dienst een hoogte vrijgave aangevraagd van duizend meter.

Op het demo veld en daar buiten zullen beide dagen allerlei verschillende vliegers, van groot tot klein, van eenvoudig tot zeer ingenieus, apart te bewonderen zijn. De vliegersport in al zijn variaties wordt hier tentoongesteld. Er zullen diverse grote namen uit de vliegerwereld van het éénlijns vliegeren aanwezig zijn om hun grote 3D vliegers het luchtruim te laten kiezen.

Er zal een Jongleer stadion zijn waar iedereen zelf de fijne kneepjes van het jongleren en kabellopen, éénwiel fietsen enzovoort kan leren. Er zal een schminktent en een bellenblaas stadion zijn waar kinderen zich kunnen vermaken. Ook voor de inwendige mens zal gezorgd worden met goede toiletvoorzieningen en een parkeer-plaats.

Als op zaterdagavond tegen 20.00 uur de schemering invalt komen de speciale nachtvliegers te voorschijn voor het zogenaamde nachtvliegeren. De vliegers worden in het donker zichtbaar gemaakt door middel van lampjes of reflectieband. Als hierop met een zaklamp wordt geschenen ontstaat een prachtig spel van licht in het donker, hetgeen een bezoek aan dit onderdeel van het vliegerfeest zeker de moeite waard maakt. Daarom raden we de bezoekers aan een goede zaklamp mee te nemen. Ook zal er een nachtshow met vuurwerk en muziek worden gegeven.

Het enige voorbehoud dat de organisatie ten aanzien van het vliegerfeest moet maken is het weer. Wanneer het weer meewerkt belooft het een bont en gezellig spektakel te worden, zit het weer tegen dan blijven de vliegers aan de grond en kunt u ze daar bewonderen.

Dit alles zal voor het publiek geheel gratis toegankelijk zijn!!

Aanmelden kan hier On-Line www.teamflyingcircus.nl/zelhem
Contact persoon Vliegerfeest Zelhem: Mark Collewijn, Van Ubelstraat 9, 6981HL Doesburg, per e-mail m.collewijn1@chello.nl of tel: 0031(0)313-475764

Mark Collewijn, Doesburg

DORDRECHT Vliegerfestival Dordrecht 25 tot en met 27 juni..

Voor 7e keer gaan we er weer voor en wel in het laatste weekend van juni. Aanreizen kan vanaf vrijdagmiddag 25 juni na 12 uur 's middags. We gebruiken weer het bekende terrein van de korfbal vereniging de Regenboog aan de Schenkeldijk te Dordrecht. Zoals de vele vaste gasten wel weten heeft dit terrein veel comfort zoals het gebruik van de kantine, de gratis toiletten en de douches, en dicht bij een winkelcentrum. Kleine terug blik op 2003 dit was voor het vliegerfestival enorm succesvol, we stonden rond om vol en het weer was schitterend; mede daardoor was de sfeer geweldig. Een traditie bij ons evenement is om op vrijdagavond te starten met een welkomsdrankje dat gelijk al de sfeer los maakt. Op zaterdag avond was de band er weer die lekker in het zonnetje voor een paar uurtjes entertainment zorgde. Op zondagochtend stond er voor een ieder een ontbijtje klaar.

Dankzij alle gezellige vliegeraars is het evenement dan ook de laatste jaren behoorlijk groot gegroeid. Maar gelukkig hebben we Hanny en Wim die ons gedurende deze drukke 3 dagen volop helpen. En natuurlijk ook Jos die tevens de EHBO verantwoording heeft.

Ook 2004 belooft weer een goed vliegerweekend te worden de inschrijvingen stromen al binnen. Het is voor ons dan ook fijn dat u bijtijds inschrijft want dit jaar moeten we helaas zeggen Vol is Vol. Dit om te voorkomen dat er te weinig luchtruimte overblijft om lekker te kunnen vliegeren. De kantine zal ook weer gedurende het weekend open zijn voor een lekkere snack, ijsje of een maaltijd. Zo hopen we weer een geslaagd vliegerweekend te kunnen beleven. Wanneer u via de N3 aankomt volg dan de borden wijk 8 en neem de route sportvelden Schenkeldijk. Wij sturen u graag een route beschrijving toe. Inschrijven kan vanaf heden via de post B. de Wit, Herradestraat 16, 3312NM, Dordrecht, per telefoon 078-6144838 of e-mail: b.wit5@chello.nl Graag tot 25 juni.

Bart en Caroline de Wit, Dordrecht.