

impressie van een buggy-rijder



De wekker gaat, ik word wakker en vraag me af: "waarom zo vroeg?". Ik draai me om en kijk door het raam naar buiten. De zon schijnt naar binnen en de bomen buigen door de harde wind. Er moet minstens een windkracht vijf staan beden ik tevreden. Meteen realiseer ik me het waarom van de wekker. Het is weer weekend en er zal dus gevliegerd worden.

Het uit bed komen vergt geen moeite meer en ook het ochtendhumeur is vandaag nergens te bekennen. Binnen het kwartier loop ik al fluitend en in gedachten verzonken buiten om de auto in te pakken. Na twee dagen voorpret over de uitstekende weersvoorspellingen blijft het toch een aangename verrassing als deze ook echt uitkomen.

De schuur wordt zorgvuldig leeggehaald. De achteras met banden, de voorvork met downtube en de sidebars met

zijte worden in de auto gelegd. De buggy is compleet. Dan de vliegertas inpakken, er gaan vandaag drie verschillende maten mee, meer zal niet nodig zijn. Daarna volgen de spullen om de uitrusting compleet te maken, dynemalijnen, handgrepen, helm, harnas, koffie en boterhammen. De auto is ingepakt.

Na een reis van 30 minuten draai ik de auto de parkeerplaats op. Ik verbaas me erover dat ik niet de eerste ben op dit vroege tijdstip. De laatste zal ik ook niet zijn. Op een mooie dag als deze zullen er nog zeker 20 buggy's het strand oprijden. De auto komt tot stilstand, ik stap uit en geniet nog heel even van het lekkere zonnetje en de flinke bries die over de parkeerplaats jaagt.

De achterklep gaat open en de buggy kan in elkaar gezet worden. Daarna kunnen alle spullen in de buggy en kan de wandeling naar het strand beginnen. Het

duin verliest het ook deze keer weer van mijn klimmescapaciteiten en bovenaan blijf ik nog even stilstaan om te genieten van het uitzicht. Het strand strekt zich enkele honderden meters naar beide kanten uit en een paar honderd meter richting de onstuimige zee. Op het strand zijn al enkele buggyers aan het rijden, ik zie het bijna elke week maar zulke beelden vervelen nooit.

Op het strand aangekomen is het eindelijk tijd om de spullen uit te pakken. De lijnen, handgrepen en de vlieger worden klaargemaakt voor gebruik. Het harnas wordt uit de tas gepakt en de helm gaat op. Alles klaar voor gebruik, klaar om weer vele kilometers te vreten.

De buggy wordt alvast dwars op de wind gezet, de handgrepen worden in het harnas vast gemaakt en ik doe enkele stappen naar achteren. De vlieger begint meteen te steigeren, een kleine ferme ruk

