

voor na beschouwingen

nabeschouwingen

ZELHEM 10e Internationale Familie Vliegerfeest Flying Circus 19 – 21 maart 2004.

We mogen wel zeggen dat ons vliegerfeest ondanks het bar slechte weer een groot succes was.

Met volop regen/hagel en een zeer extreme wind hadden we toch ruim 200 deelnemers uit Nederland, Duitsland Frankrijk en België. Het publiek was dit jaar vanwege het slechte weer de grote afwezige. Woensdagmiddag troffen we een zeer mooi en strak veld aan en konden we de eerste voorbereidingen treffen en liepen we zelfs in een T-shirt buiten. Na een rustige nacht van woensdag op donderdag begonnen de voorbereidingen zeer vroeg, rond de middag waren alle velden uitgezet en begon het festivalterrein zijn vormen te krijgen. Ook op donderdag waren de weergoden ons nog gunstig gezind en liepen alle werkzaamheden volgens plan. In de nacht van donderdag op vrijdag begon het weer ons redelijk krachtig parten te spelen en hadden we de eerste heftige nacht. Vrijdagmorgen weer vroeg op en tussen de regenbuien door de laatste voorzieningen getroffen om de eerste deelnemers op te vangen. Rond 11:00 uur begonnen de eerste deelnemers de camping in te nemen. Tot laat in de avond bleven de vele deelnemers, ondanks de zeer slechte voorspellingen, binnenstromen. De kantine deed goede zaken en zoals inmiddels gebruikelijk werd er vrijdagavond een gratis vat bier aangeslagen voor de deelnemers. De zaterdagmorgen zou in het teken van de Trick-party staan, maar vanwege het erg slechte weer werd besloten om alle wedstrijden en geplande demo's af te gelasten. Er werden windsnelheden van meer dan 6 Bft gemeten. De eerste en enige demo die gevlogen werd was door het junior team Multi-flight dat op muziek een ballet aan de hemel zette, de piloten vlogen echter ook door de lucht. Het tweede team brak na een korte proefvlucht af omdat er gewoon niet veilig meer te vliegen was. Onze moderator Wim probeerde de deelnemers en het weinige publiek nog

moed in te praten. Maar de deelnemers vonden het te heftig en zochten massaal de kantine op waar wij goede zaken deden met de verkoop van koffie, soep en belegde broodjes.

De beide verkoopstands Vliegers & Co en KEWO hadden hun heil gezocht in een garage en een grote loods omdat de kramen buiten inmiddels volledig aan stukken waren gewaaid. De geplande nachtshow vond vanwege de zeer slechte omstandigheden ook niet plaats. Maar de organisatie had voor de deelnemers van het 10e festival toch nog een leuke meevaller. Iedereen kon met korting van 5.00 Euro per nacht op de camping verblijven en de gratis verloting die vorig jaar een groot succes was werd ook dit jaar weer van stal gehaald. Er gingen diverse deelnemers met mooie prijzen vandoor.

Na een zeer korte nachtrust vanwege de onrustbarende wind was het weer vroeg dag, de zondag beloofde een iets mooiere dag te worden want we hadden voor het eerst zon. Helaas was de constante wind nog harder dan op zaterdag. De STACK-piloten stonden al weer vroeg op het veld te trainen, want in tegenstelling tot de trick-party werd de STACK wedstrijd gewoon gevlogen. Het grote deelnemersveld liet het massaal afweten en er werd maar met vijf piloten gevlogen. Toch petje af voor de volharding van deze groep mensen. Door het slechte weer verlieten veel deelnemers vroeg het festival.

We danken iedereen die het vliegerfeest toch mogelijk heeft gemaakt. Wij als organisatie team Zelhem gaan ons opmaken voor het 11e Familievlieger festival dat wederom gehouden wordt in het derde weekend van Maart 2005.

Vriendelijke Groeten, namens het Organisatie team 10e Vliegerfeest Zelhem.

Mark Collewijn, Van Ubelstraat 9, 6981HL Doesburg NL.

voorbeschouwingen

BERGEIJK, 30 APRIL TOT EN MET 2 MEI Vliegertentoonstelling.

Nadat we 12 jaar geleden starten met een vliegertentoonstelling in het buurthuis te Bergeijk, was het idee geboren om een terugkerend vliegerfestival te organiseren en nu is vliegervereniging de Kempenvliegers alweer aan zijn 10e vliegerfestival toe. (Helaas hebben we door de MKZ – crisis 1 jaar moeten overslaan.)

We maken ook dit jaar wederom gebruik van de bekende weilanden in Bergeijk en heten jullie welkom vanaf de donderdagavond 17.00 uur.

Vanwege de koninginnedag kunnen we tijdens dit lustrum een 3-daags festival organiseren, met dus 3 overnachtingen. Dit jaar hebben we ook weer de beschikking over een overnachtings-, een éénlijners- en een stuntvliegerveld en een groot parkeerterrein. Er is weer gezorgd voor een feesttent, een frituur, vliegerwinkel, kinderworkshop en natuurlijk een toilet met stromend water (wat er allemaal niet mogelijk is in zo'n weiland). Op de zaterdagavond vindt het nachtvliegeren plaats, dit jaar met medewerking van het Team Multiflight uit Hengelo en het vuurspuwersteam van "De Rooie Sok" uit Valkenswaard. Als we dit jaar hetzelfde weer en het hetzelfde grote aantal overnachters en bezoekers krijgen als in 2003, dan gaat het wederom een zeer gezellig "lang" weekend worden.

Ons festival, aan de noordzijde van Bergeijk, is met behulp van borden aangegeven, voor zowel de route Eindhoven, Valkenswaard, Bergeijk als Eindhoven, Eersel, Bergeijk.

Als u wilt komen overnachten verzoeken wij u dit op te geven bij: Paul van Brugge, Kempenvliegers, Bruine Akkers 64, 6026 DR Maarheeze, tel.nr. +31 495 593465,

e-mail bruggemail@chello.nl of +31-653189417. Voor verdere informatie over ons vliegerfestival kunt u terecht op www.kempenvliegers.nl

Paul van Brugge, Maarheeze.