

skystreme



Voor mijn werk kom ik in de meest afgelegen gebieden van Indonesië. Slechts een kleine maand geleden zat ik tien uur in een speedboat om het hart van Borneo te bereiken. Allemaal erg avontuurlijk, maar ook vol risico. Een gebroken been door een glijpartij is zo gemaakt, zoals een Duitser vijf jaar geleden hier in de buurt ontdekte. Slechts honderd vijftig kilometer van Jakarta, een metropool op het dichtstbevolkte eiland ter wereld. Hij heeft vier dagen liggen creperen voordat hij gevonden werd. Een eenvoudige breuk op de afgelegen eilanden kan gemakkelijk je einde betekenen. Gelukkig biedt de vlieger ook hier weer uitkomst! Een opblaasbaar vliegertje voor noodgevallen, de SKYSTREME, is tegenwoordig op Internet te bestellen (www.skystreme.com). Het geheel wordt aangeleverd in een waterdicht pakje van 12 x 9 x 3 cm en weegt nog geen 50 gram. Nadat ik het pakje opende, zat ik



te staren op de onduidelijke inhoud, maar de handleiding bood uitkomst. De kruising tussen reddingsdeken en windkussen bleek de opblaasbare vlieger te zijn. Het bijgeleverde rietje is bedoeld om in de slurf van de vlieger te steken en het ding op te blazen.

Het geheel is het best te vergelijken met een dubbelwandige, stokloze sleevlieger. Via een rietje wordt de vlieger licht opgeblazen, zodat de druk de vlieger in vorm houdt. Tijdens het testvliegen bleek dat het vlieggedrag erg afhankelijk is van de druk in de vlieger. Bij te weinig druk klapt de slee in elkaar, bij te veel druk is de vlieger instabiel. Maar zodra de vlieger stabiel in de lucht staat, is hij duidelijk zichtbaar voor het blote oog en de radar. En daar is de SKYSTREME voor ontworpen.

Voor de meer avontuurlijke vliegeraars in Nederland kan dit vliegertje gemakkelijk de laatste grashalm zijn. Het waterdichte pakje past gemakkelijk bij een kitesurfer's uitrusting of een vliegergekke tropenganger. Ik heb twee pakketjes op SKYSTREME besteld voor mijn komende bezoeken aan Borneo en Papua. Ik verwacht de noodvliegertjes nooit te gebruiken, een gewaarschuwd vliegeraar telt voor drie!

De Vliegende Hollander, Bart van Assen, Indonesië.

