

Voor na beschouwingen

Spelen met de wind in Portsmouth

Op uitnodiging van de Kite Society of Great Britain zijn Bas Vreeswijk en Ruud Kugel met hun verzameling Japanse vliegers in de Engelse plaats Portsmouth geweest.

Na een lange auto rit naar Portsmouth en een onstuimige overtocht van Calais naar Dover met de Seacat (Bas was echt zeeziek) werden we ondergebracht in het studentenhotel van Portsmouth.

Het vliegerfeest was op een groot grasveld direct aan de kust met aan een kant een grote Engelse kermis en de ander het Chinese staatscircus.

Zaterdag na het overvloedige Engels ontbijt was de briefing, waarna ieder druk aan de gang ging om zijn/haar vliegers in de lucht te zetten.

Wij hebben zelf aardig uitgepakt met onze vliegers, zo hebben wij onder andere verschillende Edo types in de lucht gehad, een O-dako, Sode, Wan-

Wan, Saruga, Semi en Tomo.

Eigenlijk hebben we twee dagen op het demonstratieveld gevlogen alwaar de vliegers door twee goede commentatoren werden besproken met een zeer aandachtig Engels publiek rondom het veld. Dat dit soort Japanse vliegers in Engeland zelden is te zien bleek vaak uit het commentaar.

Meerdere keren werd ons gevraagd om nadere uitleg te geven over de verschillende vliegers of moesten we een kleine verbetering geven van de vliegernaam.

Natuurlijk vinden wij het leuk om onze vliegers te tonen en wij geven graag tekst en uitleg over de verschillende type Japanse vliegers, maar zelden is dit op zo'n leuke manier als in Engeland gebeurd.

Zondag verliep eigenlijk al net zo als zaterdag en voor dat wij het wisten was de meute alweer aan het inpakken en zo kregen wij het teken dat deze twee mooie vliegerdagen weer om waren.

Nadat wij afscheid hadden genomen van onze Engelse vlieger vrienden werden we nog even in de reporter wagen geroepen om onze twee 1^e prijzen in ontvangst te nemen.

Wij hebben nooit geweten dat we aan wedstrijden mee deden, laat staan dat er wedstrijden waren, dus een oorkonde in ontvangst nemen is dan even een verrassing.

Op maandag zijn we weer naar huis gereden en gevaren, met dit keer een zeer kalme zee, maar of Bas ooit nog eens met deze snelle boot naar Engeland wil varen, betwijfel ik.

The Kite Society bedankt voor dit weekend en bedenk - spelen met de wind blijft leuk.

Bas Vreeswijk - Ruud Kugel

Spelen met de wind

www.playingwiththewind.nl



voorbeschouwingen

VLIEGERFEEST OPMEER.

Voor 2005 zijn de voorbereidingen in volle gang. Op verschillende sites staan de data al vermeld, want nieuws verspreidt zich tegenwoordig snel. Toch willen we u ook via deze weg weer uitnodigen om het weekend van 8, 9 en 10 Juli bij ons een vlieger te komen oplaten. Uiteraard gaan we weer

geautomatiseerd de aanmeldingen verwerken maar dat wil niet zeggen dat u zich niet anders mag aanmelden. Het is voor uw gemak en voor ons veel minder werk. Uiteraard proberen we de kosten in de hand te houden en zoeken daarom naar wegen om ook u daarin tegemoet te komen. Maar ook de inwendige mens dient verzorging tegen een acceptabele

prijs. Locatie en verzorging uiteraard weer als vanouds. Let op nadere berichtgeving of bezoek de website www.loeigoed.com Telefonische inlichting 0226 352943, schriftelijk; St.LoeiGoed, Burg. Heymansstraat 3, 1718AN Hoogwoud.

Ps. zojuist valt de beslissing dat het ontbijt op zaterdag gratis zal zijn.