



geplakt, zonder al te veel rompslomp. Op goed geluk en met enkele vogelboekjes in de buurt, is met een grote kwast en een keer slikken vooraf, het zwarte veren patroon er met Oost-Indische inkt in één keer opgezet. En toen was íe klaar. Allemaal op één lange avond. Dat moest ook wel want het gevaarte is zo groot, dat je het eigenlijk nergens kunt laten. Alleen in de lucht is deze vlieger op zijn plaats.

foto's: Peer Westerink

**Jan Westerink, Zutphen,
e-mail: jan024@zonnet.nl**

