

voor na beschouwingen

Vliegerfeest Opmeer, 8, 9 en 10 juli.

Dit jaar belooft het ook weer een fantastisch gezellig vliegerfeest te worden of zoals mevr. Wong zei: "Ik verbaas zo snel kunnen die bijna rond zijn. Jullie zijn super." Nou dat het weer rond wordt is wel zeker.

Uiteraard rekenen we voor het weer helemaal op de medewerking van de weergoden. In het bijzonder ook wat de windrichting aangaat. We gokken op een mooi strak oostenwindje zoals met Pinksteren. Het organiserende team heeft er alles aan gedaan om de kwaliteit te handhaven. Ok, je hebt niet alles in de hand maar een goede maaltijd, water, licht, muziek de bekende prettige grammat, een band, nachtshow met verlichting op zaterdag, medewerking van sponsors en dit jaar een stukje begeleiding van scouting moeten het doen. Daarnaast is er tenminste weer één vliegerwinkel present wat vooral ook voor het publiek aangenaam is om kwaliteitspullen te kunnen bemachtigen om dan samen met de "profi's" te kunnen vliegen. Ook de gebruikelijke catering met een kleine uitbreiding is aanwezig. Aan het vermaak voor de kinderen met workshops (met wedstrijd) is gedacht met snoepdroppen en berenspringen. Voldoende ingrediënten om samen met een internationaal gezelschap aan vliegeraars er een feestelijk geheel van te maken.

We starten de vrijdagavond weer met sanjo-vechten (of wordt het weer sanjostoeien zoals afgelopen jaar?). Vooral de reacties van het publiek op de wedstrijd van de zondag geeft ons hoop op meer publieksdeelname, want dat maakt het wel extra interessant.

Natuurlijk maken we er in de tent 's avonds ook een gezellige boel van. Diegenen die daar niet van houden mogen natuurlijk gerust gaan nachtvliegen. Maar we hopen ze wel even te begroeten tijdens die gezellige uurtjes. Zaterdagochtend is iedereen uitgenodigd voor een gezamenlijk ontbijt; we hopen daarmee de drempelvrees die sommigen schijnen te hebben weg te nemen. We moeten op tijd bij de bakker bestellen dus geef je even op. Dat opgeven kan

ook via de internetsite www.loeigoed.com, wel even alle pagina's doorlopen anders staat het niet geregistreerd. Via een briefje, telefoontje of e-mail bericht kan ook nog veel geregeld worden.

Vervolgens natuurlijk alles de lucht in, alleen haspels en ankers blijven aan de grond aangevuld met wat demo's van de bestuurbare vliegerkant. We hopen vooral ook weer op die mooie revolution- en balletdemo's, maar het zwaardere vuurwerk zal daar hopelijk niet bij ontbreken. 's Avonds, na het aparte maar veel belovende menu van een Italiaans buffet (ter plaatse door een kok vers bereid), willen we graag weer samen nachtvliegen. We hebben al een schietgebedje gedaan dat het dit jaar weer droog mag blijven. In de verlichting is op verschillende manieren voorzien, maar de mensen in de dorpen die de tocht niet willen maken blijken toch van de lampjes in de avondlucht te genieten. Dus hang wat in de vliegerlijn of maak iets speciaals van je vlieger. Er is een prijs aan verbonden (een heel leuke) om aan de uitdaging tegemoet te komen. Ook het best versierde vliegertuintje wordt beloond. Daarna hopen we een aantal gezellige uurtjes met live muziek in de tent door te brengen.

Op zondagochtend na het ontbijt starten we weer gewoon met vliegen. Het in gereedheid brengen van het wedstrijdveld voor de Trick-out party gebeurt in overleg, omdat voor een fatsoenlijke wedstrijd ook een goed veld beschikbaar moet zijn. Overigens ligt er de afspraak dat er boven het veld wel gevliegerd kan worden, maar dat dit op een redelijke manier moet gebeuren zodat er wederzijds geen hinder wordt ondervonden. Gaat er een keer iets naar beneden dan vragen we begrip van beide zijden.

Er zijn mooie prijzen voor verschillende categorieën vliegen en vliegers beschikbaar dus ook de moeite waard om ook een enkele dag bij ons te komen vliegen. Laat het even weten als je wilt komen we maken je wegwijs. Er zijn wat snackvoorzieningen en de gebruikelijke natte afdeling.

Vliegerdokters met naaimachine zijn

aanwezig om bij de nodige reparaties te kunnen assisteren.

E.mail: secretaris@loeigoed.com .
tel: 0226 353750 (Rob) / 352943
(Wim & Tineke) / 353585 (Walter).

Wim de Wildt, Opmeer.

Emmen 19-20 en 21 aug 2005

17^e Internationaal vliegerfestival
te Emmen

Locatie: Grote rietplas

Jawel, voor de 17^e keer is er weer een vliegerfestival in Emmen. En steeds weer zijn we op zoek naar nieuwe impulsen, of bezig nieuwe bronnen aan te boren om een zo goed mogelijk festival te organiseren. Het is ons weer gelukt om voor eenieder iets leuks neer te kunnen zetten. Als bestuur kunnen wij wel de lijnen uit zetten, maar de vliegeraars moeten het maken. Ons thema voor 2005 is daarom " Samen Kunnen We Veel Doen".

Wij hebben nog meer ruimte weten te maken voor onze vlieger vrienden door een groot demonstratieterrein te creëren, waarop een volledig dagvullend programma neergezet zal worden voor zowel 1, 2, 3, als 4 lijners onder deskundige begeleiding. Het resterende terrein is verdeeld in bestuurbaar en 1 lijns gebied. Er is op deze wijze veel meer ruimte op onze multifunctionele locatie, met een nog grotere catering en nog mooiere plaza.

Er zijn weer diverse demonstraties, onder andere Kitesurfing, Mountainbording, Blo-Karts, vechtvliegen, behendigheidsvliegen, snoepdroppen, beer-springen, Flex-trein (80 stuks), boemerangwerpen, enzovoort.

Nieuw voor 2005

Supergrote, bestuurbare vliegers, die door minstens 4 mensen moeten worden bediend; slalom parkoers en schans springen met de buggy; Sanjo wedstrijd, stunt wedstrijd ballon prikken.

Er zijn in de grote tent op zaterdag en zondag verschillende workshops: