

schminken, ballonnen Clowns en er is een permanente tentoonstelling.

Vrijdag vanaf 19.00 uur is de grote tent open en is er muziek en er zijn parapaint demonstraties. Je kunt alvast proefvliegen met verlichting voor de zaterdag avond.

Zaterdag begint het programma om 10.00 uur. Er is vanaf 18.00 uur een grote barbecue buffet.

Om 19.00 uur worden er diverse hete luchtballonnen opgelaten en om 21.00 begint het avondprogramma met onder andere verlichte vliegers, dat door Uwe Gryzbeck met zijn vuurwerkshow wordt afgesloten. Tevens is er gelegenheid om tot in de kleine uurtjes in onze grote feesttent de beentjes van de vloer te gooien tijdens een spectaculaire nieuwe disco show.

Zondagmorgen is er vanaf 09.00 uur een groot ontbijt buffet en begint het programma ook om 10.00 uur.

Het weekend wordt om 17.00 uur gezamenlijk afgesloten.

Er zijn diverse wedstrijden en leuke prijzen te winnen met de volgende onderdelen:

De leukst en de mooist verklede vliegeraar(ster),  
de mooiste zelfgemaakte vlieger,  
de kleinste vliegende vlieger,  
de beste stunter,  
de mooiste verlichting,  
en tenslotte de mooiste show.

Onze noodcamping is vanaf vrijdag 12.00 uur tot maandag 10.00 uur open. De camping is voorzien van stroom, wc en douche.

Opgave kan via internet pagina [www.S-V-E.nl](http://www.S-V-E.nl) (hieraan is een opgave/deelname formulier gekoppeld), of via de telefoon onder nr 0591-317222.

**Het bestuur van Stichting Vliegerfeest Emmen.**

**Tot ziens in Emmen.**

Zie ook nog bladzijde 23 voor reunie Vliegervereniging STIJGKRACHT

boven me de ballon waaraan ik hang  
dichtbij en groot als eigen ego  
ver onder me de bal die aarde heet  
en in wiens buitenkring ik zweef  
met om heen de stilte  
van de wind  
want die waait met ons mee

de grond ontrolt zich langzaam  
en toch vlug  
ik zie een paard dat graast  
een autootje bekruipt de weg  
een huis ligt er vlak naast  
ik spits mijn oor en luister  
naar een torenklok die luidt

de zon zegt kun je dalen  
daal dan mee  
en de ballonpiloot kient uit  
waar we straks neer gaan komen  
boomtoppen passeren rakelings  
de mand daar komt het gras  
een licht bons onze ballon veert op

de sprong is kort we raken  
andermaal de grond  
en kiepen net niet om  
de ballon verliest nu snel  
zijn lucht zakt als een pudding neer  
we klimmen terug over de rand  
de groene weide in

**Harm van Veen**

