

voor na

beschouwingen

emmen 20 -21 augustus 2005

Toen wij, John Verheij en ondergetekende op vrijdagmiddag richting Emmen reden om deel te nemen aan het vliegerfeest, moesten we vlak voor Emmen van de snelweg af voor een enorme hoosbui. We zeiden tegen elkaar: 'Dat wordt soppen op het vliegerveld'.

In Emmen aangekomen hebben we wel een uur moeten zoeken naar de locatie. Iedere keer kwamen we voor twee met hekken afgezette wegen waar grote borden stonden verboden in te rijden. Aangezien wij proberen de normen en waarden van Balkenende na te leven bleven we voor de hekken. Toen we uiteindelijk via een weggetje voor de leveranciers op de vliegerstek arriveerden en het voorgaande met de organisatie bespraken, werd ons in nuchtere noordelijke bewoordingen meegedeeld, dat we gewoon om de borden heen moesten rijden en dan twee keer links af!

Op zaterdagmorgen waren we rond half negen op het veld en werden naar onze stek verwezen, een prachtige locatie. Er hing een sluiertje mist en er was geen wind, maar de muziek met een hoog schlager gehalte kwam en klonk prettig uit de luidsprekers (waar we overigens later aanvaringen mee kregen, omdat mijn kat regelmatig een box omgoide).



Ook was het veld droog, hoewel wij dat na de bui anders verwacht hadden. Jammer dat de wind ons in de steek liet, maar tegen een uur of twee kregen we met heel veel moeite enkele lichte treinen in het zwerk. Het avondprogramma bestond uit een overheerlijke barbecue, gevolgd door een prachtig vuurwerk. Zondagmorgen vroeg weer geen wind. Nadat we op verzoek van de organisatie

een aantal keren verkast waren en uiteindelijk weer op dezelfde plek teruggekeerd waren, hebben we ons in het zweet gewerkt om toch maar wat in de lucht te krijgen.

Het was de hele dag 'even een paar vliegers in de lucht' en dan was de wind weer weg.

Op zo'n dag ben je 's avonds gesloopt door telkens maar weer te proberen het publiek te vermaken. Verbazend was het grote aantal publiek, dat toch naar dit evenement was gekomen. De organisatie denkt dat er alleen al op zondag een 15 duizend bezoekers geweest zijn.

Hulde voor de familie Enninga, Gerrie zijn vrouw, Annie en dochters Monique en Laura (die als clown verkleed de kinderen vermaakten). Ook voor Benno, Freek en Thijs van het bestuur, petje af. En niet te vergeten de dertig vrijwilligers van de vliegervereniging Stijgkracht. Waar vind je nog zo'n grote vliegervereniging?

Het was perfect georganiseerd en we willen zeker volgen jaar bij het 18^e Emmens vliegerfeest weer aanwezig zijn. Een AANRADER voor vliegeraars.

Herman van den Broek, Maarsse.
Holland Kite Team.

drachten 3- 4 september 2005

