

de stad woon. Ik spring op de fiets en 200 meter verderop heb ik alle ruimte die een vliegeraar zich kan wensen. Het was prachtig weer, strak blauwe lucht, alleen er stond windkracht 5 tot 6. Ik kan gewoon het geduld niet opbrengen te wachten, dus proberen maar in die te harde wind. Ik had er nog aan gedacht extra plakband en staarten mee te nemen, maar niet gedaan. Gelukkig was dat niet nodig. Het kleine ding stond wel een beetje te schokken in die harde wind, maar het vloog! Nog wat hoger

geprobeerd. De stokjes kromden zich in de wind, het vliegertje ging wel wat heen en weer, maar bleef in de lucht. Die dag kon niet meer stuk. Een leuk model voor degene die eens wat anders wil dan de slee en de eddy. En... ik had meteen visioenen van een geweldige vlieger-trein. Ik vraag me daarom af, of we het hier over alleen een kindervlieger hebben. Maar daarover een volgende keer.

Wim Tigchelaar, Strijen

