

FRED DREXLER



Deze maal wordt de aandacht gericht op een oud gediende. Als kleine jongen, wonende in Den Haag, had Fred belangstelling voor het maken van vliegers van papier die hij met zijn kornuiten in de straten opliet en die ook nog al eens op het dak belandde. Tot groot ongenoegen van zijn ouders haalde hij ze er ook weer vanaf!

Als volwassene van 63 jaar is Fred een vliegeraar van het eerste uur, die thans nog steeds zeer geïnteresseerd is in alles wat het vliegeren betreft. Zijn eerste kennismaking met het moderne vliegeren was in 1977 bij de eerste vliegerfeesten



te Scheveningen en het Zuiderpark in Den Haag. Nadien zagen we hem bijna overal op de nationale vliegerfeesten die vaak in groepsverband werden bezocht. Toen er later ook vliegerfeesten over de grenzen werden bezocht was hij een geliefde deelnemer

In de zeventiger jaren sloot hij met goed gevolg na een vijfjarige studie zijn avondacademie in de bin-

nenhuis-architectuur af. Hij is een echte praktische "doener". Bij het construeren van vliegers werkt hij op zijn gevoel waarbij symmetrie in zijn ontwerpen dit ook uitstraalt. Tevens vindt hij het erg belangrijk dat zijn ontwerpen constructief verantwoord zijn en deugdelijk in elkaar zitten.

Reeds in 1983 mochten we van Fred publicaties voor VLIEGER ontvangen, de Delta van Fred en nadien zagen we de

