



Historical Kite Meeting



HetDe groep liefhebbers van historische vliegers heeft dit jaar een ontmoeting gehad in het **Duitse Lindenberg**, nabij Berlijn.

Graag vertel ik over dit bijzondere weekend. Genieten van vliegers, literatuur, ander vliegermateriaal en de ontmoetingen met de vliegeraars, dat staat centraal. Het daadwerkelijk vliegen van deze vliegers is tijdens dit weekend minder belangrijk.

Op weg.

Op donderdag begint het weekend al voor mij. Terwijl ik van mijn werk naar huis reis, ontmoet ik op station Apeldoorn mijn Engelse gast. Hij is duidelijk als liefhebber van historische vliegers te herkennen. In een rood, doorzichtig, perspex koffertje heeft hij een mini-cody zitten. Die vormen vallen natuurlijk meteen op. Het is Paul Chapman, één van de echte specialisten op het vlak van historische vliegers. Met deze ontmoeting begint voor mij de Historical Kite Meeting 2005, die in het weekend van 13-15 oktober plaatsvindt in Herzberg/Lindenberg, even voorbij Berlijn. Natuurlijk gaat het gesprek al na een paar minuten over nieuwe ontdekkingen, zoals het boek dat Paul vond over zeilvaart (uit ±1850) waarin een zeer gedetailleerde beschrijving van een reddingsvlieger. Onze verwachtingen voor het komende weekend nemen we door en we kijken wie er allemaal zullen zijn. Vrijdagochtend kunnen we niet meteen vertrekken omdat de derde reisgenoot, Jan Westerink, eerst nog les moet geven. Hij fietst dan zo snel mogelijk naar huis en wij staan daar dan klaar voor vertrek. Deze 'extra' ochtend gebruik ik om het materiaal van Paul te bekijken en uiteindelijk nog even langs de kopieershops te gaan. Paul heeft namelijk prachtige bouwtekeningen uit de dertigerjaren bij zich van een vliegtuigvlieger en twee vogelvliegers.

Herzberg.

Als we aankomen bij Gasthof Sinke in Herzberg, blijkt dat alle anderen er al zijn. De gesprekken lopen al, de vliegers wor-

den uit- en ingepakt. Terwijl wij nog een warme maaltijd krijgen, wordt op dezelfde tafel een Duitse reddingsvlieger uit WO II opgebouwd. Het is de Duitse 'Gibsongirl' die ik nog niet eerder in het echt zag. Een mooie constructie (hout, katoen en metalen verbindings-elementen) die op een aantal punten bijzonder is. De stofspanning komt helemaal van de centrale 'as' waarbij de boxen worden opgespannen met een



soort paraplusstelsel. Tussen de boven- en onderbox zit geen stok maar alleen een soort keeperband. In de hoeken van de box natuurlijk wel een stokje. Het zijn gewone houten vliegerstokjes.

Meeting.

Werner en Claudia Schmidt heten iedereen

welkom. Zij organiseren deze Historical Kite Meeting als onderdeel van de festiviteiten rond het 100 jarig bestaan van het *Königlich Preussischen Aeronautischen Observatorium Lindenberg*. Het is dan ook geen 'workshop' maar een 'meeting'. We bouwen geen vlieger, we kijken, voelen en ruiken er alleen aan, naast fotograferen en praten.

De feestzaal van Gasthof Sinke is zo het toneel van vliegeraars die niet vliegen, maar wel elkaars ervaringen en materialen bespreken. Paul laat even zien dat zijn mini-cody zeer geschikt is voor indoorvliegen. Zo stabiel zag ik nog nooit een cody vliegen. Deze mini-cody gaat, net als ruim 100 andere vliegerspullen, in de verloting. Ik ga dus ook maar loten kopen.

Het werd nog laat. Er zijn veel mensen met een verhaal en die hoor ik graag.

Op weg.

Zaterdagochtend wandelen we naar het observatorium. Onderweg is het nodige te beleven met betrekking tot de rijke vliegerhistorie van dit weerstation. Allereerst komen we langs de Grundweg, genoemd naar Rudolf Grund (1886 – 1965), de belangrijkste vliegerpionier van Lindenberg en de ontwerper van de prachtige 'regulierdrachen'. We bewonderen zelfs zijn woonhuis en treffen daar ook nog een buurmeisje dat hem nog kende. Zij was inmiddels zelf ook rond de tachtig, schat ik zo in.

Als we onze weg vervolgen zien we achter een woning een oud 'windeshaus' staan. In dat 'windeshaus' stond de motorliër die de vliegers aan de lijn hield. Dit exemplaar was bedoeld voor gebruik bij oostenwind. Het is vervallen en wordt nu gebruikt als schuurtje. We kijken door een kier en zien zelfs nog een oude vlieger liggen.

