



ject, natuurlijk een ... Cody. Nu is de beschrijving in het boek van Botermans niet een van de beste soort en in Pelham staat alleen maar een summiere schets. De vlieger behoefde dan ook enige aanpassingen. Daartoe werd op een vliegerfeest bij Alkmaar contact gelegd met het "oude" cody-team met onder andere Berrie Kramer. Hierdoor konden er de nodige verbeteringen aan de vlieger aangebracht worden en werden nieuwe contacten gelegd. Het volgende project werd een Roloplan in klassieke materialen. Zoals Frits ruitertlijk erkend had hij bij toeval een stof gekocht met een redelijk open weving. Dit bleek naderhand een van de voorwaarden voor een perfect stabiele klassieke Roloplan. Het enige foutje wat hij gemaakt had, was dat hij tussen de zeiltjes touwtjes had gespannen inplaats van stroken, maar goed al doende leert men. Nu was het voor ons echt tijd om naar zolder te gaan om Frits z'n heiligdom te bekijken. Echter de twee trappen naar boven namen wel een dik kwartier in beslag. Niet omdat de trappen zo hoog zijn of mijn conditie zo

slecht. Nee, het hele trappenhuis hangt vol met oude foto's en afbeeldingen van historische vliegers. En daar kan je natuurlijk niet voorbij lopen zonder uitgebreide uitleg van Frits. Voordat we op zolder zijn is me al volledig duidelijk dat Frits een wandelende vliegerencyclopedie is. Eenmaal op zolder aangekomen was het helemaal duidelijk. Honderden



boeken, duizenden kopieën, patenten, foto's en andere documentatie nemen de wanden en kasten op zolder in beslag. Een van de hele sterke punten van het boek van Pelham is de uitgebreide literatuurlijst. Aan de hand van deze literatuurlijst is hij z'n verzameling begonnen en zoals Frits het zelf zegt "het olievlek principe" tot ongekende omvang gegroeid. Hiermee is ook de komst van de nieuwe boekenkasten in de woonkamer verklaard. De avond van mijn bezoek was véél te kort maar ook de ruimte voor deze Focus. Ik heb nog niet eens verteld over de prachtige vliegers die op zolder liggen. (waarom krijg ik maar 2 pagina's John?). Misschien moet er maar een deel 2 komen. Eenmaal thuis kijk ik een beetje teleurgesteld naar m'n eigen boekenkast. Er staan toch bijna 100 vliegerboeken in, maar het gevoel bekruipt me dat ik nog maar een beginneling ben.

Maarten van Hienen, Almere.