



van onze correspondent in china



Van Shanghai naar Xi'an - kites all over the place !

De kinderen hebben een weekje vrij dus hebben we gepland van Shanghai naar Xi'an te rijden met de auto. Toen mijn vrouw bij het reisbureau ging boeken, begrepen ze het niet: 'dat is heel ver en niemand doet dat. Er is niks te zien'. Zijn waar niemand komt, daar houden wij nou van, dus dit was precies wat we wilden horen. Boeken die handel!

Dag 1 - zaterdag

Zaterdagochtend vroeg vertrokken vanuit Shanghai. In Shanghai heb ik de vliegers geteld die ik in de lucht heb zien staan tijdens het rijden: minstens 10 stuks, meest deltas en eigenlijk nooit echt hoog. Merk op dat dit vroeg in de



ochtend is geweest, we waren rond 9 uur vertrokken. Op weg naar mijn werk (07:00) zie ik ze zelfs ook wel eens.

Een goede reis gehad naar Xuzhou (noordelijk van Shanghai). Daar aangekomen (na 550km) zien we een mooi plein en we parkeren de auto. 'Even kijken en dan door naar het hotel'. De chauffeur (we mogen niet zelf rijden) blijft bij de auto en gaat voetballen met de kinderen: goed geregeld. Na 20 minuten komen we terug, auto opengebrouwen, deurslot kapot, mobiele telefoon en papieren van de chauffeur weg. Dat begint goed. Was het dan toch geen goed idee? En was het tot zover een mooie reis? Hmm... Het zou echter het enige probleempje zijn tijdens een verder spectaculaire reis. Lees verder.

Dag 2 - zondag

Vandaag weer rijden, nu naar Zhengzhou (westelijk van Xuzhou). Waar ik een hoop fabrieken en vervuiling had verwacht, blijkt het landschap spectaculair. Schone lucht en uitgestrekte groene weiden, we hebben de bebouwing duidelijk verlaten. Toch, dat duurt dus bijna een dag! De weg is goed en we vorderen gestaag. Aangekomen in Zhengzhou op weg naar het hotel zien we allerlei mensen met kinderen en vliegers lopen. Ze komen uit een parkje. Vlug omdraaien, want ik zie een paar gigantische vogelvliegers. Ik mag eigenlijk niet naar binnen, want het park gaat dicht. Gelukkig spreek ik nog geen



Chinees dus ik loop gewoon door. Schitterende vogelvliegers van een bamboe raamwerk. Die zou ik graag zien vliegen. We zijn net te laat en de vliegers zijn er nog een aan het afbreken. Die had ik graag zien vliegen. Verderop staan 2 drakenvliegers van zeker 100m lang. Ik wil ze fotograferen, maar ik word bruto weggetrokken; opzouten! Ik loop maar mee maar kan het niet weerstaan, ik moet een foto. Vlak bij de ingang laten ze me los en ik ren vlug terug voor een foto. Grote paniek, maar het is me toch gelukt. Zie foto.

Dag 3 - maandag

We rijden de stad weer uit langs het parkje, en zelfs op maandag zijn er mensen aan het vliegeren. We zien ze overal. In de lucht, in de bomen, in de hoogspanningsleidingen (echt waar), overal. Er zijn nu een paar handelaartjes dus we stoppen even om een paar vliegertjes te kopen (vogelmodel met v-vorm). Ze kosten niks; 50eurocent per stuk, inclusief haspeltje. Snel verder want we moeten door naar Luoyang (weer verder naar het westen: dit zal zo blijven). Het landschap wordt eigenlijk alleen maar mooier. We ontdekken dat onze (alleen chinees sprekende chauffeur) bereid is overal te stoppen voor een mooie foto. Stuur me een email als je geïnteresseerd bent, ik zal hier de vliegergemeenschap er niet mee vervelen.

