

voor  
na

beschouwingen



## oostende 13-14 mei 2006

De 21<sup>e</sup> Kites International 2006 van zaterdag 13 en zondag 14 mei 2006 in Oostende België. Kiting het ganse weekend door. De weerberichten voor dit festival waren oorspronkelijk tamelijk ongunstig, met regenbuien op zaterdag en af en toe een buitje op zondag. De weergoden beslisten daar anders over. Het ganse weekend een stralende zon en een heerlijke vliegerwind, die alle soorten vliegers in de lucht zette, zonder je eventueel zorgen te maken over stokken die zouden kunnen breken. Kortom ZALIG. De inrichters, Didakites en het plaatselijk VVV uit Oostende hadden weer prachtig werk geleverd en mochten dan ook een groot aantal internationale vliegers ontvangen. Mensen uit België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Groot-Britanië en Frankrijk.

Een greep uit de evenementen. Een massa 1 lijners van alle formaten, van groot naar klein en in alle kleuren, demo's voor 2 en 4- lijners met als klap op de vuurpijl, een megateam van 14 revolution kites. Ook de mensen van Stack Nederland zetten hun beste beentje voor met mooie demos. Er was ook een windgarden te bewonderen, een expo over KAP, Minikites, pins en posters. Vliegertjes bouwen voor kinderen. Rokkaku gevechten en een Happy Rotor

Hour. Voor de kinderen zeker niet te vergeten, de snoepdropping.

Op zaterdagavond, na een goede BBQ, was er ook nog het nachtvliegeren. Zondagavond zijn we daarna moe maar voldaan en met een rood kleurtje door de zon, naar huis terug gekeerd.

We danken vooral de mensen van Didakites voor hun harde werk en een mooi geslaagd weekend.



**Patrik Koppen, Arendonk, België**

## zelhem 13-14 mei 2006

Back to the roots.

Het had een naam van een film kunnen zijn, maar dat was het echter niet. Vorig jaar werd er in Zelhem door omstandigheden geen vliegerfeest gehouden. Na een jaar zonder feest werd dit jaar het touw weer door de circus directie, een

paar mannen en vrouwen, opgenomen en werd er nieuw leven in de Flying Circustent geblazen.

Natuurlijk werd er ook weer de traditionele hoogte vrijgave aangevraagd van duizend meter. Via internet werden enkele uitnodigingen verstuurd en zo verspreidde het nieuws zich dan ook.

STACK Nederland was er als de kippen bij om in Zelhem hun eerste wedstrijd van 2006 te organiseren. En daar zit je dan vrijdag om elf uur en nog niemand te zien. De vooruitzichten voor het weekend waren niet geweldig, het zou berenkoud worden, dus was het sowieso afwachten wie er komen zou. In de loop van de middag begonnen de deelnemers langzaam binnen te druppelen. En ook de telefoontjes van hen die niet komen. We zien wel wat er van komt en dat was eigenlijk ook het thema van dit weekend. Weer bij het begin beginnen met een klein groepje.

Dan is het zaterdag en het is niet koud, maar BERENKoud! Bij een flinke oosten wind en een gevoels-temperatuur van, ik schat, min tien. Toch zijn er enkele zotten die het een en ander in de lucht zetten. Na een half uurtje is het al tijd om de kantine op te zoeken, want daar is tenminste de kachel aan en er is koffie. Waar blijft nu de zon die we volgens teletekst zouden krijgen? Om dat er niet veel reclame is gemaakt, is er ook niet veel publiek. Jammer, want daar doen we het toch eigenlijk voor.