

afscheid 25 jaar blad "vlieger"

Als ik naar mijn boekenkast kijkt zie ik 4 ingebonden boeken staan. In een mooie oud rode kleur met goud op snee met daarin 20 jaar VLIEGER. Aan het eind van dit jaar laat ik de afgelopen 5 jaar inbinden en dan staat daar netjes op rij 25 jaar Vlieger plezier. Met enige weemoed blader ik deze door. Vanaf 1982 toen nog in blauw witte uitvoering en nu met mooie voorplaten in kleur. De redactie bestond toen onder andere uit Gerard van der Loo, die ons helaas veel te jong ontvallen is, Norbert nu Nop Velthuizen, Harm van Veen en John Verheij, heel kort na de start kwam Theo Beerends de redactie versterken. Deze vliegeraars zitten, met uitzondering van Harm van Veen, nog steeds actief in de redactie.

Andere, later gekomen, huidige redactieleden zijn Nico Laan met de bewerking van de prachtige kleurplaten en Wim Tigchelaar met zijn vechtvlieger kennis en bijdragen en vooral het algehele correctiewerk.

Enkele oudere medewerkers zijn Jan Pit met zijn helder en duidelijk tekenwerk, maar ook Wim Houtman die op de achtergrond de etikettering verzorgt. Voorts staan er nog een aantal als medewerkers genoemd die ieder hun regelmatig terugkerende medewerking gaven.

Al deze redactieleden en medewerkers hebben zich de afgelopen 25 jaar belangeloos ingezet, zodat wij een prachtig hobbyblad hebben. Opvallend is dat niet één vliegerblad van de hele wereld dit 25 jaar heeft kunnen volhouden. Tevens verscheen het blad altijd op tijd. Dit kwam hoofdzakelijk doordat John iedereen achter zijn vodden zat om alles op tijd aan te leveren. Maar zo iemand moet je er bij hebben om de deadlines te halen. De laatste jaren was het soms melken en trekken om de kopij en het benodigde fotowerk binnen te halen. Als ik de namen tel van de abonnees die ooit wat geschreven hebben dan kom ik toch aan een 300 verschillende namen en dan zijn de namen van



Harm van Veen, John en onze Indonesische correspondent, die allen vele artikelen hebben geschreven, slechts eenmaal geteld. Eigenlijk valt mij dit een beetje mee, daar ik de indruk had dat het er veel minder waren.

Ook vind ik het een grote verdienste dat ze dit blad altijd voor een redelijke prijs hebben kunnen maken zonder enige reclame of sponsoring. Het is jammer maar zeer begrijpelijk dat de huidige redactie er mee stopt. John al in de zeventig, Theo dik in de zestig die soms door zijn ziekte het layout werk liggend op de grond moest doen en Nop die met zijn Michèle een reis van een jaar wil maken hebben dit besluit om te stoppen versneld.

Ik denk dat ik namens alle abonnees mag zeggen: "heel heel hartelijk dank voor het 25 jaar prettige en soms leerzame vlieger plezier".

Gelukkig hebben een aantal mensen de koppen bij elkaar gestoken en willen de voortzetting van het blad en de redactie op zich nemen. Jan Pit en Wim Tigchelaar hebben aangeboden hun belangrijke redactiewerk in de nieuwe samenstelling te willen voortzetten.

Enkele maanden geleden is in Ede hierover een vergadering geweest en ik heb daar een goed gevoel over. Het zal misschien anders worden met meer en andere onderwerpen. Tijden veranderen ook in onze hobby.

Ik ben echter van mening dat het voortbestaan van ons lijfblad VLIEGER alleen mogelijk is als wij genoeg kopij aanleveren. Aan de inzet van de nieuwe redactie zal het niet liggen.

Herman van den Broek, Maarsssen.