



van onze correspondent in china



Weifang 2006, door Erik de Ruijter.

Je eerste jaar in China, dus waar wil je dan heen als liefhebber? Weifang ! Collega's op het werk hadden me erop geattendeerd, dat dit festival vroeg in het jaar is en zelfs een engelstalige website gevonden. We besluiten met het hele gezin te gaan, hotel in Qingdao (anderhalf uur vliegen, noordelijk van Shanghai) en dan op en neer naar Weifang met een auto-met-engelstalige-

gids-en-chauffeur. Deze begeleiding is niet wat we willen, maar het enige dat we kunnen krijgen.

Vrijdag meteen na het werk gevlogen en zaterdagochtend zeer vroeg vertrokken, want de rit Qingdao-Weifang is bijna 3 uur in westelijke richting. Van de gids leren we dat Qingdao de moederstad is van Haier, een van de zeer weinige internationale 'brands' in consumenten-elektronica die China tot dusver voortgebracht heeft. Ook trouwens van Tsingtao,

het best bekende bier in China. De rit verloopt vlotjes, maar de gids brengt ons eerst naar een toeristenfuik waar vliegers gekocht moeten worden; dat willen we dus niet. Het blijkt dat hij geen idee heeft waar we echt heen willen; veelvuldig moet de weg gevraagd worden. Dat blijkt wat minder triviaal dan verwacht, maar uiteindelijk brengt de eigenaar van een lokaal vliegerfabriekje ons naar het juiste terrein [zichtbaar op de achtergrond van de foto]. Aldaar heerst een gezellige drukte en minder massaal dan ik me had voorsteld. Onze gids raken we binnen 10 minuten kwijt; grappig, want precies wat we wilden. Hij zal wel op ons wachten.

Het terrein is een flink grasveld en tientallen teams zijn bezig hun vliegers klaar te maken voor de wedstrijd. Mooi moment om eens rond te lopen voor wat fotos. De wind is goed, krachtje 3 of zo en het weer is geweldig. Een strak blauwe hemel maakt weer even duidelijk hoe slecht de lucht in Shanghai eigenlijk is... Een minpuntje is de richting van de wind: een vlieger-in-vlucht staat precies tegen de zon in. Dat is nou jammer!

Er zijn behoorlijk wat grote drakenvliegers, met teams van 5 tot wel 20 man, uitgedost in kleurrijke uniformen. Bij de ingang had ik een klein drakenvliegerkje gekocht en na een paar pogingen het ding de lucht in te krijgen kon-ie de prullenbak in, onherstelbaar in de knoop,

