

kantlijn

VLIEGER, een uitgave van de Stichting Nederlandse Vliegerpromotie, verschijnt tweemaandelijks met brede informatie over het ontwerpen, bouwen en oplaten van vliegers en over vliegerevenementen in binnen en buitenland. Het blad wordt belangeloos door lezers en redactie samengesteld.

Einde en voortzetting blad VLIEGER.

Voor de redactieleden John, Theo, Nico en Nop is dit na 25 jaar het laatste nummer van VLIEGER. Het blad VLIEGER gaat verder onder een nieuwe stichting en een nieuwe redactie.

Wim Tigchelaar en de meeste 'vaste medewerkers' doen weer mee.

Redactieteam.

Theo Beerends, Nico Laan, Wim Tigchelaar, Nop Velthuizen en John Verheij.

Vaste medewerkers: Jan Pit, Peter Simons, Wim Houtman, Harm van Veen, Frans Nijhuis, Stephen Versteegh en Maarten van Hienen.

Correspondentieadres.

Postbus 53505, 2505 AM Den Haag

E-mail: redactie.vlieger@hetnet.nl

Dit postadres en e-mailadres sluit per 31 december 2006.

Internet homepage: www.vliegerblad.nl

Over de voortzetting zult u door het nieuwe bestuur worden ingelicht.

Jaarabonnement.

Een nieuwe abonnement bedraagt € 19,50. Over de wijze van betaling vindt u hiernaast gedetailleerde informatie. Let op; betaling per acceptgiro is niet meer mogelijk, kies uit betaling per doorlopende machtiging of per factuur.

Nabestellingen bladen

Zolang de voorraad strekt. Er bestaan van het blad nog enkele jaargangen 1999 tot en met 2006. Individuele nummers worden niet meer verzonden, slechts jaargangen à € 8.50 (6 nummers) zijn nog beschikbaar.

Vooraf informeren per

e-mail: redactie.vlieger@hetnet.nl ,

j.a.verheij@hetnet.nl of telefonisch

070-3911677.

Verzekering.

Alle huidige abonnees in Nederland zijn onder voorwaarden zoals vermeld in VLIEGER 2006/1 verzekerd tegen vliegerschade. Deze verzekering wordt door de nieuwe stichting voortgezet.

Overname.

Overname van teksten of afbeeldingen alleen na schriftelijke toestemming van de redactie.

25^e
jaargang

van de redactie

Het tijdschrift VLIEGER bestaat 25 jaar. Als je deze twee cijfers omkeert dan krijg je het getal 52. Dat is het aantal kaarten en dus ook het aantal vliegers in dit kwartetspel. De kaarten geven slechts een klein voorbeeld van wat er allemaal aan vliegervormen mogelijk is. Juist het oneindige in variaties maakt het vliegeren tot een boeiende hobby. Dat geldt voor iedereen die zelf vliegers wil bouwen, of zelf een nieuw vliegermodel wil ontwerpen. Bij het samenstellen van de reeks vliegermodellen in 13 kwartetten dachten we in eerste instantie aan een verantwoord overzicht van alle bekende vliegerfamilies. Dat idee hebben we snel losgelaten, het past gewoon niet! We hebben allerlei klassiekers geen plekje kunnen geven; denk aan de Conyne, de Eddy, of de Facet en de Genki, Vinvlieger, Sanjo, Kluiver, Belltetra, Perekop, Hargrave, Marconi, Yakko, Thaise slang, en ga zo maar door. Wat er nu ligt is een vrij willekeurige dwarsdoorsnede van wat er door de jaren heen in het blad VLIEGER is gepubliceerd. Oud of nieuw, klein of groot, alles voorzien van wat achtergrondinformatie. Hiermee neemt de "oude" redactie afscheid met naar we hopen een inspirerend souvenir.

Wat wij hopen is, dat iedereen vooral gaat kwartetten met kinderen of kleinkinderen en op die manier ervoor zorgt dat het vliegervirus zich verder verspreidt en ook jonge mensen besmet.

We kunnen op een geheel nieuwe redactie rekenen die VLIEGER tot in de verre toekomst verzorgt, maar dat nieuwe redactieteam rekent ook op UW enthousiasme.



De redactie:

Theo Beerends, Nico Laan, Wim Tigchelaar, Nop Velthuizen, John Verheij.

Dit vliegerkwartetspel is mogelijk gemaakt door gebruik te maken van het fotoarchief van het blad VLIEGER. We willen graag alle fotografen danken voor hun bijdragen. Helaas is niet van elke foto de naam van de fotograaf te achterhalen. Theo Beerends, Herman van den Broek, Marc Cornelissen, Nico Laan, Jan Pit, Michèle Velthuizen, John Verheij en Krik Derksen Kwartetspel bestellen zie bladzijde 22

Bij de omslag ; De onmogelijke driebalk. De vlieger op de voorkant is gemaakt naar aanleiding van een tekening van de Zweedse kunstenaar Oscar Reutersvärd, de tekening is gemaakt in 1934. Reutersvärd heeft duizenden onmogelijke figuren bedacht. Een aantal van zijn tekeningen verscheen in 1984 in een Nederlandse vertaling bij Landshoff: *Oscar Reutersvärd, Onmogelijke figuren*. In 1983 gaven de Zweedse posterijen drie postzegels uit met werk van Reutersvärd.

Nico Laan