

na voor beschouwingen

emmen 19-20
augustus 2006

Het Holland Kite Team was met de vliegers John Verheij en Herman van den Broek wederom aanwezig op het 18 de vliegerfestival in Emmen. Toen we vrijdagmiddag aankwamen hadden de opbouwers van het festival al bakken regen over zich heen gehad. Mijn gezegde in zo'n geval is dan: "Wat nu valt kan morgen niet vallen".

En inderdaad had ik gelijk. Zaterdagmorgen waren wij zoals gebruikelijk al vroeg in het veld en het beloofde een prachtige dag te worden. Een mooi zonnetje met schitterende Hollandse luchten en een heerlijk windje 3 à 4 Beaufort en een kortebroeken-temperatuur. Al snel vulde de Rietplas zich met veel vliegers en veel publiek. Tegen ongeveer vier uur in de middag kwam er een onweersbui over, maar gelukkig hadden de meeste vliegers alles op tijd naar beneden en droog binnen (mede op aanraden van de speaker die op het gevaar wees van onweer en vliegers; heel goed!).

Om vijf uur was het weer droog en prachtig helder. De wind was gaan liggen en tot de uitstekende verzorgde B.B.Q hebben wij boven het B.B.Q.-terrein nog enkele treintjes in het zwerf gebied.



's Avonds was er een wervelende vuur- en vuurwerkshow met veel muziek en artiesten.

De zondag was bewolkt en regelmatig viel daar een buitje uit bij een harde zuid westen wind van 5 Bft met uitschieters naar 6 Bft. Jammer voor de STACK-artiesten, omdat hun prima verzorgde show toch niet helemaal uit de verf kwam. De kitesurfers daarentegen waren wel in hun element en trokken veel publiek.

Een steeds meer voorkomend item op vliegerfestivals is dat er diverse windgaleries komen waar hele mooie bij zijn. Graag zou ik ze het advies willen geven om hun shows niet in het verlengde van de vliegers te plaatsen, want bij een soms onvermijdelijke vliegeraanvaring kunnen

we haast niet voorkomen dat we schade toebrengen aan hun werk. Ook het dwars over het veld aanbrengen van vele kleurrijke vlaggen vraagt regelmatig om aanvaringen en ergernis. Het is tenslotte een vliegerfeest waar deze items zeker tot hun recht komen, maar dan wel graag als bijwerk. Onder de indruk was ik toen de wind te gevaarlijk werd voor mijn grote elementen, hoe snel en zonder vragen de vliegers van Emmen mij hielpen om de vliegers te landen. Prachtig werk mannen!

Gerrie en An Enninga en hun mooie dochters en uiteraard de vele vrijwilligers bedankt voor een prachtig en goed verzorgd vliegerweekend. Emmen is een aanrader!

We gaan nu een weekje reparatie doen.

Herman van den Broek, Maarsse

drachten 10-11
september 2006



Helaas de opkomst van vliegers viel dit jaar een beetje tegen in Drachten. Waarschijnlijk waren de slechte weersvoorspellingen hier debet aan. Echter de kwaliteit was zeer hoog te noemen. Het Holland Kite Team was na lange tijd weer op volle oorlogssterkte aanwezig en liet vele mooie vliegers de lucht in, zoals treinvliegers en Peter Lynn objec-